

Danske snapseviser

Så hæver vi, så sænker vi

Melodi: Oh, Tannenbaum

Så hæver vi, så sænker vi
så lader vi den vandre
den ved besked
nu skal den ned
og blandes med de andre

Jeg en sild mig spise vil

Melodi: Jeg en gård mig bygge vil

Jeg en sild mig spise vil
Der skal være snapser til
Både linje, taffel, høker
Det er noget, der rigtigt rykker
Den skal bare skylles ned
Og så drikke pilsner til!

Da hønsehuset brændte

Melodi: Da hønsehuset brændte

Da hønsehuset brændte
ville hanen ikke ud,
den baskede med vingerne
for den var hønefuld.
Det er vi ik' endnu,
det er vi ik' endnu.
Så tag dit glas og drik det ud.
For hvis vi ik' sku' ku',
hvem fa'en sku' så ku' ku'
vi har jo altid ku' endnu!



Haps, haps, haps

Melodi: Sur, sur, sur

Haps, haps, haps

Nu skal vi ha' snaps

En som styrker appetitten

En som rykker i banditten

Haps, haps, haps

Nu skal vi ha' snaps

Hils, hils, hils,

nu ska' vi ha' pils.

Pilsnere er godt for sjælen,

pilsnere gør pigen kælen.

Hils, hils, hils,

nu ska' vi ha' pils

En akvavit, en akvavit

Melodi: Oh Tannenbaum

En akvavit, en akvavit

det er en snaps vi godt ka' li' (gentages)

Og haps'er du en sildemad

så blir du åh så snapseglad

En akvavit, en akvavit

det er en snaps vi godt ka' li'

En akvavit, en akvavit

skal drikkes kold, og gerne tit (gentages)

Den gyldne dram til glassets kant

og ned i dybet den forsvandt

En akvavit, en akvavit

skal drikkes kold, og gerne tit

Så skåler vi, så skåler vi

de stolte traditioner (gentages)

Til påske, pinse, jul og fest

du altid er vor hædersgæst

så skåler vi, så skåler vi

de stolte traditioner

Hist, hvor vejen slår et sving

Melodi: Hist, hvor vejen slår en bugt

Hist, hvor vejen slår et sving,

ligger der en bæwerding.

Ruderne er ganske små,

snaps'erne er ligeså,

katten står og krummer ryg,

den vil ha' en juuulebryyyyg

Under taget svalen kvidre,

gæsterne, de drikker vid're.

Jeg fandt en snaps på vejen

Melodi: Det var en lørdag aften

Jeg fandt en snaps på vejen,

en lille hjemløs én

med store runde øjne

og to små trætte ben.

Den sad og var bedrøvet

og græd sig helt itu,

for ingen havde prøvet

at drikke den endnu.

Jeg talte venligt til den.

"Åh, drik mig!" sang den glad,

"og du ser klokkeblomster,

viol og kløverblad."

Så sprang den op fra vejen

og ned i halsen min.

Nu er den helt min egen

og ingen andres – SKÅL!